

**NELSON MANDELA
60 JAAR**

**ZUIDELIJK
AFRIKA 92
NIEUWS**

SOLIDAIR MET DE VRIJHEIDSTRIJD

2 maandenlijks orgaan van de A.A.B.N. - augustus 1979

Steun Sactu!

Vakbondsstrijd is Vrijheidsstrijd

Nelson Mandela is op dinsdag 18 juli 1978 zestig jaar geworden. Een verjaardag die hij niet in vrijheid kon vieren, want hij zit al zo'n vijftien jaar gevangen op Robben Eiland. Ter gelegenheid van zijn verjaardag bracht de AABN een speciale *affiche* uit, met daarop de eisen 'Nelson Mandela vrij' en 'Steun het verzet in Zuid-Afrika!'

Nelson Rolihlala Mandela werd in 1918 in de Transkei geboren. Hij studeerde aan de Fort Hare University College waar hij in 1942 zijn graad in de rechten behaalde. Tien jaar later startte hij samen met Oliver Tambo (nu president van de bevrijdingsbeweging ANC) een advocatenpraktijk. In 1944 werd hij lid van het Afrikaans Nationaal Congres. Toen in 1952 het ANC een massale campagne van passief verzet startte

Nelson Mandela 60 jaar

was Nelson Mandela campagne-leider. Ook had hij een groot aandeel in het Volkskongres in 1955 waar 3000 afgevaardigden uit het hele land bijeen kwamen. Ter voorbereiding van dit kongres waren in het hele land honderden bijeenkomsten gehouden, waarin het volk gevraagd werd onder welke wetten men in een vrij Zuid-Afrika zou willen leven. Alle klachten en verlangens werden bijeengebracht in het Handvest van de Vrijheid. Dit Handvest is ook nu nog het uitgangspunt van het ANC.

In 1960 schoot de politie in Sharpeville tientallen vreedzame demonstranten dood. Het ANC werd verboden en in de illegaliteit gedwongen. Honderden leiders werden gearresteerd; Mandela werkte ondergronds verder.

Vanuit zijn schuilplaats organiseerde hij een nationale driedaagse staking die ondanks het harde optreden van politie en leger een succes werd. Maar het werd steeds duidelijker voor het ANC dat de tijd van geweldloze acties alleen nu voorbij was. Eind 1961 stichtte Mandela de militaire vleugel van het ANC, *Umkhonto we Sizwe* (de Speer van de Natie). In het oprichtingspamflet schreef hij:

Het gáld van het volk is niet onuttelijk. In het bestaan van iedere natie komt een moment dat men nog slechts kiezen kan uit twee dingen: strijd of onderwerping. Dat moment is nu gekomen voor Zuid-Afrika.'

Voor de opbouw van dit volksleger reisde Mandela heimelijk door allerlei Afrikaanse landen. Zes maanden lang maakte de Zuidafrikaanse politie vergeefs jacht op hem. Aan die tijd dankt hij de bijnaam 'Bazarteimpermeel'.

Voor dit ideaal ...

Maar in augustus 1962 werd hij toch gearresteerd. In het daarop volgende proces werden acht beklagden, waaronder Mandela, Walter Sisulu en Govan Mbeki, tot levenslang veroordeeld. Mandela verklaarde voor de rechtbank:

'Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije samenleving. Voor dit ideaal hoop ik te leven, maar voor dit ideaal ben ik ook bereid te sterven.'

Nelson Mandela zit, net als vele andere Zuidafrikaanse strijders tegen de apartheid, gevangen op Robben Eiland. De Anti-Apartheids Beweging Nederland voert al jaren actie voor

DE VRIJLATING VAN NELSON MANDELA EN ALLE ANDERE POLITIEKE GEVANGENEN IN ZUID-AFRIKA.

Het affiche kan besteld worden door f 4,50 (f 2,- voor affiche en f 2,50 porto) over te maken op giro 580900 t.n.v. AABN, Amsterdam, onder vermelding van 'Mandela-affiche'.

Neem een abonnement

Wellicht leest u dit blad, het *Zuidelijk Afrika Nieuws*, deze keer voor het eerst. Dan hopen wij dat u zult besluiten om het te blijven lezen, en dat u zich zult opgeven als abonnee. Voor ons betekent elke abonnee een ondersteuning van ons solidariteitswerk. *Geef u op, of maak iemand abonnee!* AABN, postbus 10500, A'dam, tel: 020-237335. Prijs: f 10,-.



STEUN HET VERZET IN ZUID-AFRIKA!

Nelson Mandela Vrij!



**ZUIDELIJK
AFRIKA
NIEUWS** **105**

SOLIDAIR MET DE VRIJHEIDSTRIJD
2 maandelijks orgaan van de A.A.B.N. oktober 1988

orgaan v **Anti-Apartheids Beweging Nederland**

The Freedom Charter

We, the People of South Africa, declare for all country and the world to know that South Africa belongs to all who live in it, black and white on the will of all the people; that our people have been robbed of their basic human rights; that our country will never be peaceful until a democratic state, based on the will of all the people, has been won.

And therefore, we, the people of South Africa, pledge ourselves to the following:

THE PEOPLE SHALL GOVERN
Every man and woman shall have the right to stand as a candidate for all bodies of the country;
All people shall be entitled to take part in the government of their country; The rights of the people shall be equal in race, colour or sex;
All bodies of minority rule, advisory or otherwise shall be replaced by democratic government.

ALL NATIONAL GROUPS SHALL HAVE EQUAL RIGHTS!
There shall be equal status and equal rights for all national groups in the country and in the schools for all national groups shall have equal rights to their own political parties;
The teaching and practice of discrimination and contempt for any national group shall be prohibited;
All apartheid laws and institutions shall be abolished.

THE PEOPLE SHALL BE WEALTHY!
The national wealth of South Africa shall be used to develop the country and to improve the living standards of all people as a whole;
All other industry and services shall be developed to the well-being of the people;
All people shall have equal rights to manufacture and to enter the market.

THE LAND SHALL BE USED TO THE BENEFIT OF ALL WHO WORK IT!
Restrictions of land ownership and all the rights of land owners shall be abolished;
The state shall help the people to use the land to their best advantage;
Freedom of movement shall be guaranteed to all people;
All shall have the right to work and to earn a living;
People shall not be regarded as criminals for their political beliefs;
People shall not be imprisoned for their political beliefs.

ALL SHALL BE EQUAL
All people shall be equal in the eyes of the law.



HET VOLK ZAL REGEREN
56 duizend handtekeningen voor Mandela



**ZUIDELIJK
AFRIKA
NIEUWS 106**



Vlak voor het ter perse gaan van dit blad ontvingen wij van het hoofdkantoor van het ANC een belangrijke verklaring, waarvan wij hierbij een aantal fragmenten afdrukken. Daarom vervalt in dit nummer de rubriek 'Beste lezer'.

GEHEIME ONTMOETING BOTHA EN LUNS

Lusaka, 24 november 1980

'Onlangs meldde de Zuidafrikaanse radio dat de Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse zaken, R.F. ('Pik') Botha besprekingen heeft gevoerd met Joseph Luns, de sekretaris-Generaal van de NAVO. Dit werd door de NAVO bevestigd. De ontmoeting vond op vrijdag 14 november 1980 plaats. In België ontmoette de Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse zaken de minister van Buitenlandse zaken van België, en in Parijs sprak hij naar verluid met dr. Kissinger, de voormalige secretary of state van de Verenigde Staten. In Londen, waar hem televisie- en radiozending werd gegeven om racisme te propageren, werd hij op nr. 10 (kabinet van premier Thatcher, red.) ontvangen.

Deze fanfare en grote publiciteitsstunt van de racistische minister van Buitenlandse zaken wijkt niet af van de politiek van de NAVO en van de praktijken van haar lidstaten in het Zuidelijk deel van het Afri-

kaanse kontinent. Dit bezoek is helemaal niet mysterieus.

Wat ons meer bezig houdt is de tegenstrijdigheid van de verzekering van de zijde van NAVO-officials (sinds 1975) dat de NAVO geen directe contacten heeft met racistisch Zuid-Afrika met het recente bezoek.

Wij van het ANC wisten dat er contacten tussen de NAVO en Zuid-Afrika bestonden. Het zijn de NAVO-landen die wapens - en nu licenties voor eigen produktie - aan Zuid-Afrika leveren; wapens waarmee schoolkinderen worden vermoord. Het zijn de landen van de EEG die handelen met en investeren in het apartheidssysteem en die dat systeem financieren.

Deze bijeenkomst laat het begin van een sinistere samenzwering zien en is een gevaarlijke stap in de richting van het onder de militaire paraplu van de NAVO brengen van de apartheidstaat. (...)

Zuid-Afrika, dat buiten de territoriale grenzen van de NAVO ligt, is voor het Westen van strategisch belang. Niet alleen vanwege de olie die via de Kaap wordt aangevoerd maar juist om de mars naar de vrijheid van ons volk tot staan te brengen.

Wij zullen deze manoeuvres vermorselen. Maar we doen een beroep op alle progressieve krachten om waakzaam te zijn: sta jullie regeringen niet toe dat ze racistisch Zuid-Afrika uit haar isolement halen.'

Alfred Nzo, algemeen Sekretaris van het Afrikaans Nationaal Congres

ZUIDELIJK AFRIKA NIEUWS

verschijnt 6 keer per jaar
Jaarabonnement: f 12,50
december 1980

redactie: Fulco van Aurich
Rien Cardol
Pim Juffermans
Irusia Zimmer

foto's: Joost Guntenaar, Jan Pieter
de Jeu, Eduard de Kam, José
Melo, Eli Weinberg.

verder dank aan: Rob Duyker, Willy
van Exter, Fons Geerlings, Conny
Hagelen, Pieter Hilderling, Inge
Goijaerts, Victor Levie, Willem
Oosterbeek, Kier Schuringa en
Willem Vleeschouwer.

ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
Lauriergracht 116, Amsterdam
postbus 10500, postgiro 580900
tel. 020- 23 73 35 : 25 79 52

Drukkerij Kaal b.v.,
Nieuwe Herengracht 61, Amsterdam

56.000

HANDTEKENINGEN VOOR MANDELA



Conny Braam maakt het aktieresultaat bekend. Linkse ANC-President Tambo, naast hem Ter Beek; tussen hen in (met baard) Erik v.d. Berg van Kairos

Namens 56.000 Nederlanders bood voorzitter Conny Braam van de Anti-Apartheids Beweging Nederland op 26 november dit jaar de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken het resultaat aan van de actie 'Nelson Mandela vrij'. De actie, die op initiatief van de AABN en de Werkgroep Kairos in heel Nederland werd gevoerd, kreeg de steun van 45 maatschappelijke organisaties, waaronder alle progressieve politieke partijen, het CDA, de vakcentrales FNV en CNV, de Raad van Kerken, diverse kerkelijke instanties en een serie jongerenorganisaties en Zuidelijk Afrika groepen. 56.000 Nederlanders zetten hun handtekening voor de eis 'Onvoorwaardelijke vrijlating van Nelson Mandela en alle andere politieke gevangenen in Zuid-Afrika en Namibië'. In tal van grote en kleine plaatsen in ons land is de eis afgelopen twee maanden door personen en groepen intensief met de petitie gewerkt, wat tot de meest succesvolle handtekeningenactie leedde die ons land ooit ten aanzien van Zuidelijk Afrika heeft gekend.

Tijdens de aanbieding op het Binnenhof in Den Haag, waarbij ook de President van de Zuidafrikaanse bevrijdingsbeweging Afrikaans Nationaal Congres, Oliver Tambo, aanwezig was zei de voorzitter van de kamercommissie, de heer Ter Beek: 'Deze petitie beschouwen wij als een zeer belangrijke zaak. Wanneer 56.000 mensen zich voor de vrijlating van Nelson Mandela hebben uitgesproken, dan moet het mogelijk zijn 150 par-

lementarissen tot zo'n standpunt te bewegen'.

Ter Beek refereerde daarbij aan een van de vragen die de delegatie namens de aktievoerders voor Mandela aan de kamercommissie hadden voorgelegd: er moet een uitspraak van de volksvertegenwoordiging komen in de geest van de eis waaronder de petitie is gevoerd. Ook wordt het parlement in de brief die aan Ter Beek is aangeboden gevraagd er bij de Nederlandse regering op aan te dringen zich ook publiekelijk voor de vrijlating van Nelson Mandela en andere politieke gevangenen in de kerkers van het apartheidregiem uit te spreken.

Na afloop van de aanbieding op het Binnenhof (die werd ondersteund door een picket-line waarin de meeste organisaties vertegenwoordigd waren die de actie voor Mandela hebben ondersteund) ging de delegatie naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar overhandigde Ped Strop van de werkgroep Kairos de pakken met petities.

Proces verloren

In het vorige nummer van het Zuidelijk Afrika Nieuws meldden we dat Nelson Mandela een proces voerde tegen de gevangenisautoriteiten van Robben Eiland, omdat zij stukken die voor zijn advocaat bestemd waren hadden onderschept en bovendien gesprekken van Mandela met zijn juridische adviseur lieten afsluisteren. Inmiddels is de uitspraak in dit proces bekend, en zoals het

een rechtgeaarde politiestaat be- taamt: het proces van Nelson Mandela is van de hand gegaan. En zo bejijvert het apartheidregiem zich om de politieke gevangenen alles af te nemen of te ontzeggen in een poging hun verzet te breken. Een ijdele hoop, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de vele akties die de gevangenen op Robben Eiland in de loop van de jaren hebben gevoerd (tegen de onmenselijke omstandigheden in dit konzentriekamp voor de kust bij Kaapstad) en getuige de indrukwekkende oproep van Mandela die van Robben Eiland werd gesmokkeld en die eerder dit jaar door het Afrikaans Nationaal Congres werd gepubliceerd. Intussen gaan de akties voor de vrijlating van Mandela in allerlei landen voort. In India nam het ANC namens Nelson Mandela de Nehru-Award (de hoogste staatsonderscheiding in dat land) in ontvangst. Studenten van de Universiteit van Zimbabwe zamelden 6.000 handtekeningen voor zijn vrijlating in, en ze waren van plan die ook naar Johannesburg te brengen om het Hooggerechtschhof te vragen een uitspraak ten gunste van de vrijlating van Mandela te doen. Toen dit blad gemaakt werd was het definitieve resultaat van de handtekeningenactie voor Mandela in Zuid-Afrika zelf nog niet bekend, maar er was een goede kans dat er wel 100.000 handtekeningen uit de bus zouden komen! In het volgende nummer (februari 1981) zullen we die gegevens alsnog vermelden.

Cassette 'Voor dit ideaal..'

Van de indrukwekkende, besoven verdedigingsrede van ANC-leider Nelson Mandela in het Rivonia Proces (waarbij hij zijn levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld) zijn fragmenten te beluisteren op de vorige maand verschenen cassette 'Voor dit ideaal!'. De Anti-Apartheids Beweging Nederland produceerde deze cassette ter begeleiding van de 'Nelson Mandela vrij' campagne. De teksten van Mandela - op de cassette staan ook delen van een heimelijk van Robben Eiland afgesmokkelde oproep van zijn hand - zijn in het Nederlands ingesproken door acteur Henk van Ulsen. Daarnaast bevat de cassette een serie prachtige Zuid-Afrikaanse vrijheidsliederen, merendeels gezongen door een koor van strijders van het ANC-leger Umkhonto we Sizwe. 'Voor dit ideaal' duurt 60 minuten en kost f 7,50 (inclusief verzendkosten f 9,40). U kunt de cassette bestellen door te bellen met de AABN, tel. 020-237335/257952, of door f 9,40 over te maken op giro 580900, tnv AABN, Amsterdam, o.v.v. 'Voor dit ideaal...'